

Sfeerbeelden en verslag 7 augustus Zeegersloot

Tja, beste mensen wat hebben we toch weer een mooie dag mogen beleven. Het beetje wind dat er was hadden we in de zeilen. Mooi weer, mooie baan, geweldige horeca. De eerste deelnemers waren al ca. 11:00 uur al aanwezig en genoten van een kopje koffie of een andere versnapering op het terras (zonovergoten). Sommige deelnemers moesten langs de caddymaster voor hun handicart. En daarna keuze, keuze, keuze, ga ik voor vlees, vis of vega tijdens het diner.

De (team)scorekaart opgehaald en klaar voor de start Griend-Heuvel, of Heuvel Griend, ga ik naar links ga ik naar rechts, wie slaat de tweede bal? Gaan we ervoor of gaan we voor safe. Kortom keus genoeg.



Had Jos het kledingadvies van Femke opgevolgd? Beoordeel zelf



De wedstrijdtafel met Ruth in volle inspanning

Daarna brandde de strijd los. Tactisch overleg tussen teamleden, aanmoedigingen (“je kan dit”, “goeie slag”, “mooie put”, “die zat er goed op”) we hebben ze allemaal langs horen komen! Maar ook “Jammer joh”, “wat doe ik nou!” Als het korte putje toch gemist werd, als de bal (weer) de bunker in ging, “we hadden beter naar het strand kunnen gaan”

Uiteindelijk werden alle scorekaarten ingeleverd bij de wedstrijdleiding, waarna, onder het genot van het welverdiende drankje met bittergarnituur, de (sterke) verhalen uitgewisseld konden worden.

Herman en Frits hadden de taak om de scorekaarten in te voeren, waarbij opviel dat de meeste kaarten keurig doorgeteld waren (wat het invoeren eenvoudiger maakte)

Nadat de kaarten ingevoerd waren kwam daar natuurlijk de uitslag uit met mooie en minder mooie scores. (zie website) Onderwijl kon er gedoucht en omgekleed worden hier en daar nog een likje verf, een luchtje, en iedereen kwam weer fris en fruitig tevoorschijn.

Ik heb horen zeggen dat er 2 deelnemster “per ongeluk” de herenkleedkamer zijn ingewandeld. Ik geef alleen maar door wat ik gehoord heb! Verdere details zijn mij onbekend!

Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Ik mag wel zeggen, de meest chaotische maar ook leukste prijsuitreiking die ik heb meegemaakt. Een prijswinnaar die wel of niet nog onder de douche stond maar uiteindelijk toch “boven water” kwam.

Alle winnaars werden gehuldigd en luid toegejuicht. Er werden veel foto's gemaakt.

Trees en (Jan niet op de foto) samen met Janny, Peter en Arie



*Daar istie dan, Jan!
(Foto en bewerking Eduard de Beer)*

Ondertussen was door de medewerkers van restaurant “de Zeeger” de tafel(s) in gereedheid gebracht en werd iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan een prima 2 gangen diner.

Tijdens het diner kreeg iedereen een consumptie aangeboden van Roy Nolten.

De reden van deze geste licht hij hieronder zelf toe. Wie kent Roy niet! Maar toch ter verduidelijking een leuke foto van Roy gemaakt door Petra van Blokland



Lieve Zeegerslootgangers,

Hedenmorgen heb ik mijn spullen weer netjes opgeborgen in m'n locker. En mensen gezien die er gisteren ook waren in Alphen. Dank voor ontrechte felicitaties... dat niet een verjaardag maar het leven voor mij reden was om 'het' te vieren. Na anderhalf jaar getob met de gezondheid, chemo- en bestralingskuren en geen golfactiviteiten, is onlangs het positivisme weer in mij gevaren en doe ik weer een beetje mee met stokken en balletjes. Oncologen etc. hebben gezworen dat ik na een laatste PET-scan helemaal schoon verklaard kon worden.

Het gaat conditioneel nog niet helemaal naar wens, maar dat is een kwestie van tijd. Zeggen ze!

En dat ik blij ben dat ik weer in jullie gezelschap mocht verkeren was de reden om uit te pakken.

Ik was in ieder geval nog lang niet jarig!

Roy

Nou Roy wij zijn dolblij dat we met jou het glas konden heffen op dit heugelijke feit. "Op je gezondheid"!!!!

Na het nuttigen van een heerlijk kopje koffie of thee met friandises, (moeilijk woord voor zoetwaren), brandde natuurlijk wederom de strijd los wie er aanspraak gaat maken op de hangsenioren trofee en de winnaar is?



De jury weet het!

De vele foto's die ik mocht ontvangen staan op de website

Seniorencommissie 8 augustus 2024